

# Åttonde budet och rasismen

SvPs 323 De kommer från öst och väst

Bibelläsning 2 Mos 20:1-3, 16

*Detta är vad Gud sade: Jag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. ... Du skall inte vittna falskt mot din nästa.*

I Faderns och ✠ Sonens och Den Helige Andes namn:

I Martin Luthers Lilla katekes skriver han en kort förklaring till det åttonde budet

”Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa”, nämligen:  
”Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte förråder, baktalar, sprider lögn eller talar illa om vår nästa, utan urskuldar honom, tänker och talar väl om honom och tyder allt till det bästa.”

Mina konfirmander lärde sig en minnesregel för åttonde budet:

”Du skall inte bära färskt wienerbröd i din väska.”

Mitt första möte med rasismen skedde på skolgården, vid Kungsholms Skola, i tonåren. En av mina bästa vänner gav sig på en zigenarpojke. Jag gick emellan och räddade honom, men förlorade min vän.

Under mina år som sjöman levde jag samman med folk från olika håll. I New Yorks hamn fick jag för första gången möta svartas rasism mot vita.

På landbacken har jag stiftat bekantskap med främlingsfientlighet mellan olika invandrargrupper, t.ex. serber-greker-turkar, i Sverige.

Historiskt sett är rasismen en mycket sen företeelse, och det underlättar om vi definierar den:

”Rasism”= åskådning som är baserad på föreställningar om att vissa raser är överlägsna andra” Svensk Ordbok.

Rasismen är alltså uppfattningen att ett visst beteende eller läggning överförs genetiskt till barnen, med den ras man tillhör.

**Något sådant** har aldrig kunnat styrkas rent vetenskapligt. Men rasismen är nu inte vetenskaplig, utan anti-intellektuell, och frodas bäst bland fördomar och okunskap.

All rasism är främlingsfientlig, men all främlingsfientlighet är inte med nödvändighet rasistisk.

Vi behöver definiera främlingsfientlighet:

”Främling”= person som är obekant på en viss ort eller i en viss grupp”  
Sv. Ordbok.

Man är främling i det land man flyttar till, innan man blivit känd där. När 1 miljon svenskar flyttade till Amerika, så var de främlingar där först, tills de lärde sig språk, seder och bruk, i det nya landet.

Bibeln är Guds främsta, tillgängliga ord till människan, i tiden. Låt Gud få tala till oss, i sitt ord:

**I begynnelsen skapade Gud himmel och jord**

**... Och Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika.”**

**... Och Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott (1 Mos 1).**

Med Guds ord kan vi slå fast att rasismen är en förolämpning mot Skaparen! Den är en förolämpning mot Skaparen av alla folk och raser. Skulle Gud varit slarvig när han skapade några raser? Är något folk ett ”måndagsjobb”?

Främlingskap kan övervinnas, när man umgås och lär känna varann. Och det sker också, som regel. Om inte i första, så i andra och tredje generationen, av de inflyttade. Dessa berikar det nya landet. Men rasismen övervinnas inte genom att bara umgås, för den bottnar i en giftig människosyn, som måste ryckas upp med rötterna. En villolära är den, ett ogräs, som växer på gudlöshetens bakgårdar. Rasismen kan aldrig förenas med Jesu liv och lära, för kärleken till Gud och till nästan betingar varandra.

Därför är den bästa grunden mot rasism och för en sann folkgemenskap *hjärtats öppenhet mot Gud, han som är allas Fader, Broder och Hjälpare. AMEN*

Bön (En liten bönbok, 201. Olov Hartman)

O Du som blev ett svar på vår bön, ett bord för vår hunger, hjälp oss  
[nu]

Att vara Ditt svar till dem som saknar vad vi äger i överflöd.

Hjälp oss att höra det rop som Du har hört,

Förstå den nöd som Du har förstått,

Tjäna den mänsklighet som Du har tjänat.

Uppenbara för oss Ditt bords hemlighet

– ett enda bröd och en mänsklighet.

AMEN

Herrens bön/ Fader vår

SvPs 14 Högtlovat vare Jesu namn

© copyright 2006-12-15 Kåre Strindberg, STOCKHOLM